

Tekst van Filip Luyckx (Sint-Lukasgalerie)

PantaRhei – Spiegelrei

Do 30/04/2020

Sinds de aanvang van de "quarantaine" plaatst Ria Verhaeghe elke dag omstreeks 18u op Facebook en Instagram een foto die ze nam vanuit haar ateliervenster aan de Spinolarei in hartje Brugge. Onderwerp is de waterspiegel, dus telkens hetzelfde onderwerp maar telkens anders. Elke titel bevat een datum, Pantarhei, Spiegelrei. Die laatste naam duidt op de overkant van het kanaal en is hier wel letterlijk van toepassing. Het samenspel van water en weers-elementen levert een oneindige variatie op van prachtige beelden die tevens de diepere structuur van de dingen weergeeft. "Pantarhei" verwijst naar een citaat van Heraklitus dat "alles stroomt", "alles voortdurend evolueert als constante". De kunstenaar werkt thuis verder op haar ritme, de natuurelementen bewegen zoals voorheen terwijl in de maatschappij alles in vertraging of versnelling lijkt, of juist beide tezamen. Belangstellenden kunnen het werk volgen op haar sociale media (FL).